

Freya Hoffmeister en Greg Stamer doen rondje IJsland

Bijgedragen door Tom Steenbergen

zaterdag 09 juni 2007

Laatst geupdate op maandag 11 juni 2007

Twee weken geleden hebben Freya en Greg besloten om rond IJsland te gaan peddelen. De korte termijn van het besluit is een extra uitdaging om alles voor elkaar te krijgen. Maar het lijkt erop dat het allemaal is gelukt. Afgelopen vrijdag zijn ze vertrokken naar IJsland om aan hun lange peddeltocht te beginnen. Als alles goed gaat zullen Freya en Greg eind juli de laatste peddelstagen doen om het rondje compleet te maken.

Het verloop van deze tocht zal te volgen zijn op het weblog van Freya en op het KayakQuixotica weblog kan je de voortgang van deze onderneming volgen.

Naschrift 10 juni: Net na het schrijven van dit bericht, lees ik dat er al sinds een dag al niets van ze is vernomen. De kustwacht heeft een grootscheepse zoekactie gestart.

Naschrift 11 juni: Ze zijn gevonden. Niets aan de hand. Het blijkt het een foutje in de communicatie geweest te zijn. Pfeew.